

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Συντάκτριες/κτες: Δικάρου Ναυσικά – Μαντζούκη Μαρία –
Μοναστηριώτη Ξένια – Παπαβλασόπουλος Γιώργος

Επιμέλεια: Αντωνίου Γεωργία – Μπούζερ Μύριαμ – Σταυροπούλου
Γαλάτεια - Τζουλάφη Δέσποινα

❖ Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει αλλάξει πολύ με την πάροδο του χρόνου.

❖ Αλλαγές έχουν υποστεί όλοι οι τομείς, όπως οι μέθοδοι διδασκαλίας, η παρεχόμενη γνώση, η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η γλώσσα, η ενδυμασία των μαθητών/τριών.




ΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

- Τα παιδιά δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στη γνώση. Η μόνη πηγή πληροφοριών ήταν ο/δάσκαλος/η δασκάλα
- Πριν το 1964 τα παιδιά αγόραζαν τα βιβλία
- Η καθαρεύουσα ήταν η επίσημη γλώσσα στα σχολεία μέχρι το 1974

ΠΑΡΟΝ

- Με την συμβολή της τεχνολογίας η πρόσβαση καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών στη γνώση είναι πολύ εύκολη
 - Τα βιβλία παρέχονται δωρεάν
 - Κυριαρχεί η δημοτική
- 



Στο παρελθόν τα σχολεία χωρίζονταν σε αρρένων και θηλέων



Ποδιές και στολές

Στο παρελθόν

➤ οι μαθητές/-τριες στο σχολείο φορούσαν συγκεκριμένα ρούχα. Τα ονόμαζαν **ποδιές** για τα κορίτσια και **στολές** για τα αγόρια. Επίσης τα αγόρια φορούσαν ένα καπέλο, το πηλήκιο.



Σήμερα

- τα σχολεία είναι μεικτά
- δεν υπάρχει διαχωρισμός στη μόρφωση των δύο φύλων
- οι μαθητές/τριες μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με τα ρούχα της επιλογής τους



Σωματικές τιμωρίες

Στο παρελθόν

- Ο δάσκαλος/η δασκάλα, για να τιμωρήσει τα παιδιά τα χτυπούσε με ένα ξύλινο ραβδί που το ονόμαζαν βέργα.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ « Ο ΨΥΛΛΟΣ».



ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Το σχολείο στο παρελθόν δεν ήταν υποχρεωτικό. Μερικοί το θεωρούσαν πολυτέλεια, ενώ άλλοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε.
- Το 1964 καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών. Σήμερα το Απολυτήριο Λυκείου είναι απαραίτητο για την εύρεση εργασίας.



**ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!!**

